

Hembrev 1

Välkomna till ett nytt, spännande läsår hos oss på Rydbo Friskola!

Det är en så varm och härlig stämning när alla ses igen efter ett långt sommaruppehåll. Såväl stora som små, alla är vi förtjusta över att träffa våra ”gamla” vänner och lära känna våra nya!

Vi har nöjet att välkomna en ny, duktig pedagog till oss på förskolan; Eva Franc är utbildad barnskötare och montessoriasistent, med lång erfarenhet från arbete i såväl förskola som skola. Eva kommer att fördela sin tid mellan våra tre barngrupper.

Trollsländan lånar in en annan erfaren pedagog, Lisa Kjellberg, under några höstveckor. Lisa har tidigare arbetat med oss på Rydbo Friskola och under senare år som förskolechef på en montessoriförskola i Borlänge. Under tiden får Annica möjlighet att arbeta med barnen i små ”naturgrupper”. Trollsländans barn kommer att turas om att följa med ut och dagens grupp överraskade sina kamrater med blåbär till mellanmålet.

Dessa första veckor ser vi som lite av en inskolningsperiod, också för den som redan är i verksamheten. Det är nya konstellationer i våra grupper och vi behöver tid att arbeta ihop oss i klassrummen och i leken...

Humlor och Trollsländor börjar med fredagsutflykt redan denna vecka, *men* vi håller oss nära förskolan till en början. Barnen har med sig en liten matsäck hemifrån; en frukt och/eller en smörgås och något att dricka räcker bra. Tänk på att det kan finnas getingar, så undvik söta drycker och skicka gärna med ett sugrör.

Jag vill också passa på att påminna om regnkläder. Vi är ute i alla väder och samtliga pedagoger behövs ute på gården. Passa på att kontrollera att ditt/dina barn har allt som behövs, inklusive ombyte (tröja, byxa, underkläder o strumpor) i lådan, när du lämnar och **kom ihåg att checka in (och ut) med Tyra appen!!**

Vi vill att barnen har inneskor/tofflor (som sitter kvar på foten..) på förskolan och kom ihåg att märka kläder och skor/stövlar så underlättar ni för oss, samtidigt som kläderna ”hittar tillbaka” om de skulle komma på villovägar.

Information får ni vårdnadshavare via mail, hemsidan, Tyraappen och på anslagstavlor i våra respektive hallar. Titta också efter ”post” på klädnypan vid barnets hylla. Där finns sådant som gäller just *ditt/dina* barn. Så missa inte att titta in på avdelningen när ni hämtar för dagen..

Humlans och Trollsländans föräldrar lämnar barnet/barnen på Nyckelpigans gård, precis som tidigare läsår och ryggsäckarna tar vi med oss från kroken i carporten, när vi går ner till oss vid 8:30/8:45 tiden. Lämna andra väskor, extrakläder mm på barnens platser i respektive hall.

Lite läsårsdata (så här långt..)

V. 35 är det musikvecka på förskolan; Maud sjunger och spelar med barnen..

Tisdagen 17/9 är det traditionsenlig picknick mellan kl. 16-17:30. Alla barn, föräldrar, syskon, mor/farföräldrar är välkomna och vi träffas på gården (baksidan) vid gula huset. Medtag egen matsäck, samt filt att sitta på..

Tisdagen 8/9 är det fotografering från kl. 9:00, vid röda huset.

Onsdagen 9/9 har vi tillsynsbesök från kommunen mellan kl. 9-11.

Tisdagen 1/10 är det köträff mellan kl. 16-17, så om ni känner någon som är intresserad av att besöka oss och få veta lite mer om vår verksamhet, så tipsa om att ringa mig (Eva) och boka in ett besök.

Någon gång under oktober kommer vi att ha en montessorikväll där vi visar material och berättar om vår pedagogiska verksamhet. Inbjudan kommer...

Vi kommer att ha en brandövning tillsammans med barnen, vi informerar när det är dags..

V.46 och 48 är det dags för utvecklingssamtal för alla vårdnadshavare.

Ni är alltid välkomna att höra av er med frågor och funderingar, mig (Eva) når ni bäst på mail: eva.lundin@rydbofriskola.se, eller telefon: 0704 99 59 25

Hälsningar,

Eva L, Annica, Sophie, Marika, Carina, Boel, Mikaela, Diana, Therese, Eva F och Marie